

Indhold

PAPYRUS 39. årgang, nr. 2 2019



Frøamulet i det nationale arkæologiske museum i Athen. Foto LM.

Frø i Kagemnis grav i Sakkara. 6. dynasti. Foto LM.

OM FORFATTERNE

Louise Alkjær, cand. mag. i ægyptologi fra Københavns Universitet

Mette Gregersen, cand. phil., underviser på Folkeuniversitetet

Lise Manniche, mag. art., PhD, er tidligere ekstern lektor på Københavns Universitet

Rune Nyord, dr.phil. er Assistant Professor i oldægyptisk kunst og arkæologi på Emory University i Atlanta, Georgia

- 4 Tutankhamons evighed**
Lise Manniche

- 24 Verden i en skål. Bemalet fajance fra det Ny Rige**
Rune Nyord

- 32 Frøens rolle i det gamle Ægypten**
Mette Gregersen

- 44 To konferencer i London**
Tine Bagh og Lise Manniche

- 46 Siden sidst**
Louise Alkjær

ENGLISH ABSTRACTS

The eternity of Tutankhamun

Lise Manniche

The funerary equipment of Tutankhamun reflects his options for his eternal life, and as usual in Egypt, there are several answers to one question: what did he expect, and how to deal with it? Some of the objects were not even made for him, but they do bear witness to the concepts valid at the time of his death. Some ten years had passed since the end of the Amarna period which, though officially put to rest, continued to make itself known, especially in a number of objects which were taken over from his predecessors. This applies to such iconic objects as the golden shrines protecting his mummy as well as to the wall decoration of the tomb that became his final resting place.

The world in a bowl.

Painted faience of the New Kingdom

Rune Nyord

The decoration of the so-called ‘marsh bowls’, found in tombs as well as temples, is fairly consistent in depicting a waterscape with plants and inhabitants which often relate

them to Hathor. The author suggests that the technique of decorating the faience, with the glazing emerging from the paste, reflects the moment of creation when the world appeared from the depths of the primeval ocean and crops sprouted from fertile soil. It bears witness to a communal process of emergence when, having been dissolved or concealed in matter (faience, inundation, soil), phenomena (glaze, marshes, crops) become a visual form on the glittering blue surface. With their multiple layers of interpretation the bowls are more than pretty ornaments.

The frog in Ancient Egypt

Mette Gregersen

The author presents the history and significance of the frog from its appearance in sculpture in Early Dynastic times to its inclusion in the wall decoration of New Kingdom and Graeco-Roman temples. As a deity the frog appears from the Middle Kingdom as Heket, goddess of delivery, but also, depicted as a man with a frog’s head, from Graeco-Roman times as one of the contributive elements in the creation of the world from the primeval ocean.

PAPYRUS udgives af
Dansk Ægyptologisk Selskab
c/o Carsten Niebuhr Afdelingen ToRS
Københavns Universitet Amager
Karen Blixensvej 4, bygning 10
2300 København S

Hjemmeside
www.daes.dk

DÆS e-mail
mail@daes.dk

Papyrus e-mail
lise@manniche.org

Bank
Danske Bank
1551-0007347383

Bestyrelse

Tine Bagh (formand)
Else Steenberg (sekretær)
Louise Alkjær
Diana H. Barfod (kasserer)
Paul John Frandsen
Mette Gregersen (næstformand)
Ole Herslund
Mette Holst
Merete Allen Jensen
Lise Manniche (Papyrusredaktør)
Elin Rand Nielsen (webmaster)

PAPYRUSredaktion

Lise Manniche (ansv.)
Louise Alkjær
Elin Rand Nielsen
Rune Nyord

Grafisk design

Merete Allen Jensen

Tryk

P.E. Offset, Varde

Eftertryk kun tilladt med skriftlig
tilladelse fra redaktion og forfat-
tere.

ISSN 0903-4714

Omslagsbilleder Fajanceskål i Ny
Carlsberg Glyptotek ÆIN 1699,
fundet under udgravnninger i Abydos
i 1921-2. 23 cm i diameter. Foto Ole
Haupt. Frøamulet (x 4) i det natio-
nale arkæologiske museum i Athen.
Foto LM.

Redaktionelt



Samtidig med at et nummer af Papyrus ligger
parat fra trykkeriet, skal der allerede tænkes
på hvad det næste nummer mon skal rumme.
Inspirationen kommer fra forskellig side, helst i så god tid at forfat-
terne får en rimelig frist til at udføre opgaven. Til det foreliggende
nummer havde der længe ligget en halv aftale om, at Mette Gregersen
skulle skrive noget om frøer, et emne som hun havde præsenteret i et
foredrag i DÆS. Som det ses er redaktøren gået målrettet efter frø-
motiver på sine rejser i det forløbne år. Symbolikken mellem frø og
vand (læs: urhavet fra skabelsesmyterne) ligger lige for, men det førte
med ægypternes særegne sans for logik også til blandt andet at tildele
en frø rollen som fødselsgudinde. Kunstnerne må have skullet strække
deres fantasi ud over det sædvanlige for at få et frø-hoved til at sidde
harmonisk på en menneskekrop. For en, der er opvokset med Kermit
fra The Muppet Show, er det indlysende, at man kan lære at elske
sådan et kontrafej!

Redaktøren havde i slutningen af 2018 fået nogle henvendelser om
rådgivning til en britisk TV-dokumentar, der skulle handle om Tut-
ankhamon og hans liv efter døden – et ganske kompliceret emne, som
i den sidste ende ikke blev realiseret, i hvert fald ikke med min delta-
gelse. Efterfølgende spekulerede jeg over, hvad jeg egentlig ville have
gjort, hvis det havde været mit helt eget projekt? Hvad var det Tut-
ankhamon håbede på, og hvordan kom det til udtryk i hans gravud-
styr? Og hvor meget af det udstyr var egentlig hans? Det blev til en
Papyrus-artikel i stedet.

Rune Nyord er nu travlt optaget i sin nye stilling på Emory University
i Atlanta, Georgia. Heldigvis havde han overskud til at skrive et
bidrag ud fra sin igangværende forskning om de betagende skåle af
turkisblå fajance, som vi også har et eksemplar af på Glyptoteket.

Deres udsmykning står i diametral modsætning til skålene
nes lille format, for den handler om hele det ægypti-
ske univers i skabelsens øjeblik, et emne, der
på sær vis afspejler sig i selve fremstillingen
af skålenes dekoration. Gennem Tutankh-
amons genfødelstanker er ringen på
smukkeste vis sluttet tilbage til frø-
nes element.
LM

