

Indhold

PAPYRUS 37. årgang nr. 2 2017



Den hellige Antonius.
Maleri i Antonius-
klostret i den østlige
ørken. Foto LM.

OM FORFAT- TERNE

Louise Alkjær er
cand. mag. i ægypto-
logi.

Philippe Derchain
var professor på
universitetet i Köln.

Paul John Frandsen,
mag. art., lektor
emeritus på Køben-
havns Universitet.

Lise Manniche, mag.
art, PhD, tidligere
ekstern lektor på
ToRS, Københavns
Universitet.

ENGLISH ABSTRACTS

The Dodekaschoinos – a lost landscape

Lise Manniche

The area of the Twelve Mile Land extends from Aswan to the site of Maharakka in Nubia. Rather than for its agricultural and pastoral value it was of vital importance for customs and trade in the region. Access to the gold mines in Wadi el-Allaqi in the eastern desert was an added factor. Fortresses and temples were built in the region over the years, but the final haggling over ownership materialized under the Ptolemaic and Roman rulers. The tract has now disappeared for ever under the waters of the Lake Nasser. The article outlines the sequence of events.

On the erotic figures from Sakkara

Philippe Derchain†

This article translated from the French first appeared in 1981 as part of the original publication of the excavations of the Egypt Exploration Society in North Sakkara. It discusses the collective find of erotic figurines in the area of the Sacred Animal Necropolis, in particular the interpretation of a large composite figure now in the Museum van Oudheden in Leiden. Up-to-date bibliography has been added where required as well as a colour illustration of the main feature.

- 4 Tolvmilelandet – det tabte landskab
Lise Manniche

- 22 De erotiske figurer fra de hellige dyrs gravplads i Sakkara
Philippe Derchain†

- 30 Koptisk kyskhed
Paul John Frandsen

- 40 Historien bag børnebogen *Prinsen der kendte sin skæbne*
Lise Manniche

- 45 Siden Sidst
Louise Alkjær

Coptic chastity

Paul John Frandsen

From his ongoing studies of monasticism and its deprivations in the first few centuries AD in Egypt the author has extracted the most characteristic feature of the life of monks: total sexual abstinence. With other aspects of asceticism it was imposed in order to subdue elements that would distract from the one and only aim of this life: to follow Jesus. In spite of an apparent similarity the early Christians had a different cultural baggage which left its mark on the formative years of monastic life.

The Doomed Prince.

The story behind the children's book

Lise Manniche

This version for young readers of the well known tale was devised in the late 1970's with illustrations and a restoration of the missing end. At the time the book appeared in a number of languages, and, due to several requests for an exposé of the mechanics behind the original concept, an outline of the work, linguistic and especially artistic, is finally disclosed here.

PAPYRUS udgives af
Dansk Ægyptologisk Selskab
c/o Carsten Niebuhr Afdelingen
ToRS
Københavns Universitet Amager
Karen Blixensvej 4, bygning 10
2300 København S

Hjemmeside

www.daes.dk

DÆS e-mail

mail@daes.dk

Papyrus e-mail

lise@manniche.org

Bank

Danske Bank
1551-0007347383

Bestyrelse

Else Steenberg (sekretær)
Louise Alkjær
Merete Allen Jensen
Tine Bagh (formand)
Diana H. Barfod (kasserer)
Bo Dahl Hermansen
Paul John Frandsen
Mette Gregersen (næstformand)
Ole Herslund
Mette Holst
Lise Manniche (Papyrusredaktør)
Elin Rand Nielsen (webmaster)

PAPYRUSredaktion

Lise Manniche (ansv.)
Bo Dahl Hermansen
Elin Rand Nielsen
Louise Alkjær

Grafisk medarbejder

Merete Allen Jensen

Tryk

P.E. Offset, Varde

Eftertryk kun tilladt med skriftlig
tilladelse fra redaktion og forfat-
tere.

ISSN 0903-4714

Omslagsbilleder

Originaltegning af Lise Manniche
til Prinsen der kendte sin skæbne.

Redaktionelt



Artiklerne i denne udgave af Papyrus blev sammensat ved et tilfælde. Redaktørens eget, ganske omfangsrige, bidrag var forårsaget af en ofte følt frustration under rejser til Aswan og Nassersøen, hvor hun som rejseleder ofte forsøgte at forklare, hvad Tolvmilelandet egentlig var for noget. Det var på tide at komme til bunds i sagen, og da DÆS har endnu en snarlig rejse til Aswan med udflugter til det relevante område syd derfor, bød der sig en god lejlighed til at få styr på sagen og prøve at forestille sig, hvordan dette nu forsvundne landskab så ud, og hvilken rolle det spillede gennem historien.

Poul John Frandsen, der nu næsten udelukkende beskæftiger sig med koptiske emner, havde foreslået en dag at bidrage med en artikel om askese i den tidlige kristendom. Det viste sig at være utroligt omfangsrigt, så vi blev enige om at artiklen skulle koncentrere sig om det mest iøjnefaldende aspekt: kyskhed, som, uanset om man er tilhænger eller modstander, altid har en vis generel interesse.



Den tredje hovedartikel var lidt sværere at få hælet i land. Redaktøren henvendte sig til 6-7 udenlandske kolleger i håb om at skaffe et spændende bidrag, men enten kunne de ikke klare det med et varsel, der blev kortere og kortere hen over sommeren, eller der var andre grunde til at udskyde det, eller også svarede de simpelthen ikke og gik dermed glip af at få deres guldkorn kendt for en bredere kreds i vores smukt producerede tidsskrift. Tidligt i planlægningsforløbet havde redaktøren erindret en interessant gruppestatue fra græsk-romersk tid, omtalt (på fransk) i en britisk publikation fra 1981, som DÆS' medlemmer ikke umiddelbart ville falde over, men som utvivlsomt ville fænge. Med et emne, der sætter seksualiteten i højsædet, men, ifølge forfatteren, nu afdøde Philippe Derchain, på et spirituelt plan, vedrører den det ekstremt modsatte af Frandsens artikel. Den gengives i oversættelse her med en ny farveillustration og, hvor nødvendigt, opdateret bibliografi.

Et kortere, afsluttende bidrag omhandler tilblivelsen af en illustreret børnebog, baseret på en oldægyptisk fortælling, som redaktøren med assistance fra kolleger gav sig i kast med sidst i 1970'erne. *Prinsen der kendte sin skæbne* endte med at udkomme på flere sprog, inklusive engelsk, finsk og japansk.

LM